



Hoi daan,

Ben je ook klaar voor het voorjaar? Vandaag belooft een mooie dag te worden, dus hopelijk heb je de ruimte om ervan te genieten. Ik ga lekker naar buiten als deze nieuwsbrief de deur uit is ;-)

Voor mij staat dit voorjaar in het teken van Samen-werken. Ik mag Samen met Judith Je Eigen-Wijze Weg gaan geven, Samen met Nishta een opstellingenavond, en Samen met Robert een mannenopstellingendag.



Je EigenWijze Weg in Leeuwarden vanaf 10 april

Ja, [Judith](#) en ik gaan van start! En ja, we hebben nog plek :-). Dus mocht het je interessant lijken of ken je iemand die er misschien aan mee wil doen, wees er snel bij!

Plaats: Michaëlschool in Leeuwarden

Tijd: Woensdagavond 10 april van 19.00-22.00 uur en nog 7 woensdagavonden (klik op de deze [link](#) voor de verdere data.)

Bijdrage: € 425,-

Het is een waardevolle training, ook als je al 'kennis' hebt over het innerlijk kind, de combinatie met het lichaamswerk is wat het zo impactvol maakt. Hier een review van een vrouw van 37 die de training eerder volgde: 'Ik heb heel veel inzichten gekregen waar ik mee verder kan. Contact met mensen, meer vertrouwen. Ik zie nu ook waar mijn angst vandaan komt. Alles was voor mij nieuw, maar ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan en vooral trots op mezelf!'

Opstellingenavond in Smilde op donderdag 16 mei

In maart hadden we een mooie samenkomst met 2 prachtige opstellingen. Het was bijzonder om te mogen begeleiden. De volgende staat alweer gepland op donderdagavond 16 mei in het [dorpshuis in Smilde](#).

Er is ruimte voor 2 vraagstellers. Heb je interesse, neem dan contact met [Nishta](#) of [mij](#).op. Vooraf opgeven verplicht.

Plaats: Dorpshuis Smilde, Beukenlaan 1 A, 9422 JE Smilde

Tijd: 19.15 inloop, 19.30 start, einde rond 22.00 uur

Bijdrage: € 70,- voor een vraagsteller, € 20,- voor representanten

Kijk ook op [Facebook](#) of [LinkedIn](#) als je op de hoogte wilt worden gehouden.





Vooraankondiging mannenopstellingendag in Haren 14 juni

Deze dag wijden we aan mannen: vaders, zonen, opa's, de 'oerman'. Elke rol komt terug als je een mannenlijn opstelt. "Mannen hebben mannen nodig om te helen" was een gevleugelde uitspraak toen ik mijn opleiding bij Aumm deed (en vrouwen hebben vrouwen nodig ;-). Ik heb zelf vaak de kracht van mijn broeders ervaren en ook regelmatig bewust opgezocht. Van man tot man kunnen we makkelijker relateren, kunnen we net iets makkelijker de diepte in en is een ontmoeting simpel, puur en zonder franje. Van man tot man is er over het algemeen direct herkenning en daar werken we deze dag ook mee. Tijdens deze dag krijg je zicht op dat wat niet van jou is, kun je kijken of er een stap gezet kan worden. Hoe zou het zijn om 'vrij' te worden van de ballast die je onbewust met je meedraagt uit het systeem van de mannen waaruit je voortkomt. We hebben allemaal een vader, grootvader, overgrootvader, etc. In deze lijn kan van alles spelen wat jou belemmert je eigen leven te leven. Wat onbewust is doorgegeven, zoals patronen, overtuigingen, niet genomen verdriet, het dragen voor de ander, onderbroken bewegingen. Door de voorvaderlijn op te stellen en op te schonen maak je de weg vrij voor jezelf, je maakt ruimte in het systeem waaruit je voortkomt en mocht je kinderen hebben dan maak je hun weg ook vrij.

Ik geef deze dag samen met [Robert Kalkhuis](#), je kunt je bij hem of mij opgeven

Plaats: een mooi centrum in Haren (adres volgt nog)

Tijd: Vrijdag 14 juni van 10.00-15.30

Bijdrage: € 110,- voor vraagsteller, € 40,- voor representant

Dank je wel voor het lezen en voel je vrij om het door te sturen. Hopelijk tot snel ziens!

Warme groet, Daan



[Uitschrijven van deze nieuwsbrief](#)

Molenweg 29, 7971 BJ Havelte

daan@heldereweg.nl - 06 3608 3675

MailPoet